

# AMIGOE DI CURAÇAO

WEEKBLAD VOOR DE CURAÇAOSCHE EILANDEN

Dit Blad verschijnt elken Zaterdag.  
Abonnementsprijs voor Curaçao, Bonaire, Aruba  
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden  
fl. 2.— met vooruitbetaling.  
Voor het Buitenland per jaar fl. 10.—  
Afzonderlijke nummers fl. 0.15.  
Prijs der Advertentie van 1—7 regels f. 0.50; voor el-  
ken regel meer 7½ cts.

**BUREAUX VAN DIT BLAD**  
**Redactie en Administratie**  
**Waterkant, Overzijde.**  
**Oud No. 223. Nieuw No. 4.**

Es Courant aki ta sali toer dia Sabra.  
Su prijs di abbonement ta fl. 2.— pa tres luna  
pagá padilanti.  
Pa lugarnan foi Curaçao, Bonaire, Aruba, St. Mar-  
tin (P. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10.— pa aña  
Un numero sol fl. 0.15.  
Anuncio di 1 te 7 regel f. 0.50 cada regel mas  
7½ cts.

Curaçao, 19 Augustus.

## De Vredesidée.

In den laatsten tijd heeft te 's Gra-  
venhage, waar de grondslagen van  
het Vredespaleis reeds gelegd zijn,  
het Hof van Arbitrage herhaaldelijk  
zitting gehouden ter beslechting van  
kleinere geschillen, zoowel tusschen  
Mogendheden onderling als tusschen  
Staten en particulieren.

Zouden deze geschillen, als het Hof  
van Arbitrage nu eens niet bestond,  
aanleiding hebben gegeven tot een  
oorlog?

Dat gelooven we nu juist niet.  
Maar door de gerechtelijke beslissing  
over deze geschillen werd toch dikwerf  
aan een gespannen toestand een einde  
gemaakt en het behoud van den  
vrede bevorderd.

De Vredesidée zal zich slechts ui-  
terst langzaam kunnen ontwikkelen.  
Nog zeer lang zal het duren vóór dat  
het overal vrede op aarde zal wezen,  
en het oorlogvoeren een einde zal  
hebben genomen.

Heeft men dan recht om te lachen  
met de vredesidée, te spotten met het  
vredespaleis?

Het richten van verwijten aan  
de Vredesconferentie schijnt mode,  
schreef terecht een inzender P. in  
*De Vrederlander*. We zeggen niet,  
dat er voor geen enkel verwijt re-  
den bestaat. Er zou te 's Gra-  
venhage wellicht meer gedaan kun-  
nen worden dan gedaan is. Maar  
toch gelooven we, dat ook veler  
verwijten voortkomen uit overdreven,  
nu teleurgestelde verwachtingen.

't Lijkt zoo eenvoudig.

Is het dan niet mogelijk, wordt  
veelal gevraagd, bij een geschil tus-  
schen volkeren een scheidsrechtelijke  
uitspraak in laatste instantie te  
doen beslissen in plaats van het

zwaard, m. a. w. van de macht,  
die volstrekt geen waarborg van  
rechtshandhaving geeft?

Zoo eenvoudig als het lijkt, is  
dat niet.

Toegegeven dient, dat er tusschen  
de begrippen veelheid van volkeren  
en verschil van ras enerzijds en  
overeenstemming, vrede door recht  
anderzijds geen noodzakelijke tegen-  
strijdigheid, geen contradictie be-  
staat.

In abstracto zijn deze begrippen  
niet onverenigbaar, de vredesidée  
is dus een intrinsieke moge-  
lijkheid.

De erkenning echter dezer intrin-  
sieke mogelijkheid heeft voor de  
praktijk, voor de realiteit, zeer  
weinig waarde.

Wil een intrinsieke mogelijkheid  
overgaan tot toepasselijke moge-  
lijkheid, dan moeten een aantal  
voorwaarden vervuld worden, en  
voordat de toepasselijke moge-  
lijkheid werkelijkheid wordt, moet weer  
een uiterlijke oorzaak haren vorm  
bepalen.

Welke zijn nu de voorwaarden om  
de intrinsieke mogelijkheid der vre-  
desidée te doen verkeer in een toe-  
passelijke, een extrinsieke moge-  
lijkheid?

1o. Algemeenheid der bereidvaar-  
digheid, om rijzende geschillen te  
doen beslechten door een interna-  
tionale rechtbank;

2o. een waarborg van de oprecht-  
heid dezer instemming niet alleen  
op een gegeven oogenblik maar  
voor alle tijden.

We hebben getracht de voorwaar-  
den zoo kort mogelijk te omschrij-  
ven. Om hare betekenis geheel te  
omvatten, behoeven ze toelichting.

Onderkenbaar zou algemeene vrede  
zijn, wanneer slechts één mogendheid  
weigerde zich in alle omstandighe-  
den te onderwerpen aan de uitspraak  
der internationale rechtbank ter be-  
slechting van geschillen.

En men bedenkt: het woord „mo-  
gendheid” kan hier niet opgevat  
worden in zijne gebruikelijke betee-  
nis. Een bereidvaardigheid als de  
bedoelde zou ook moeten bestaan  
bij de thans onderworpen rassen:  
de Polen, de Ieren, de Georgiërs,  
de Hindoes, de Javanen, de Afrikaan-  
sche volkeren enz. enz. Want ge-  
steld, dat de bestaande staten be-  
reid waren tot vrede en ontwapen-  
ing, wie waarborgt dan, dat on-  
derworpen rassen niet zouden trach-  
ten door geweld in een andere staat-  
kundige, in een onafhankelijke posi-  
tie te komen?

Alleen reeds de korte en onvolle-  
dige omschrijving lezer eerste voor-  
waarde om de intrinsieke mogelijkheid  
der vredesidée tot een extrinsieke  
te doen overgaan, toont, dat hare  
vervulling, althans voor onafzien-  
baren tijd, ondenkbaar is. Ze zou  
o. m. toch vorderen opheffing van  
het koloniale stelsel en een intellec-  
tuele ontwikkeling van nu nog bar-  
baarsche Aziatische en Afrikaansche  
volkeren, welke te bereiken eeuwen  
eischt.

Maar, zal opgemerkt worden, wel-  
licht zal toch in de toekomst eens  
een minimum van intellectueel be-  
sef en heerschappij des geestes ook  
bij de nu meest onbeschaafde volke-  
ren bereikt worden, dat hun allen  
autonomie zal brengen en hen te-  
vens zal bereid maken den waarborg  
des rechts boven de wisselvalligheid  
der macht te verkiezen. Zoodat dan  
het streven van heden toch kans  
heeft de kroon van het succes te  
ontvangen in de toekomst.

Tegen deze opvatting komt in  
verzet de ondenkbaarheid van ver-  
vulling der tweede voorwaarde.

Inderdaad: stel al eens, dat waar-  
lijk in de toekomst onafhankelijk-  
heid van alle rassen en volkeren zou  
bereikt worden — iets wat in strijd  
schijnt met de wel niet volkomen  
bekende, maar empirisch waarneem-  
bare wet van opkomst en verval

van rassen en volkeren —, stel ver-  
der, dat al die volkeren zich op een  
gegeven oogenblik bereid verklaren  
de uitspraken eener internationale  
rechtbank bij alle voorkomende ge-  
schillen te eerbiedigen; — wie waar-  
borgt dan dat het in de verdere  
toekomst altijd zoo zal blijven? Wie  
waarborgt, dat niet weer eens een  
geest als Alexander of Napoleon  
zal opstaan, die een deel der menscheit  
zoo zal beheerschen, dat het  
bereid zal zijn geweld te plegen  
om zijne verborgen heersch. en heb-  
zuchtige bedoelingen te verwezenlij-  
ken? Wie waarborgt, dat niet weer  
eens een fanaticus op godsdienstig  
gebied als een Mohammed, een Sa-  
ladin, een Dipo Negoro zal opstaan,  
die in den godsdienststrijd tot ge-  
welddadige middelen zal doen grij-  
pen?

Wie waarborgt ten slotte, dat een  
volk niet door de economische over-  
macht van een anderen stam zal  
gedwongen worden alle papieren  
overeenkomsten te verscheuren, en  
het gebruik van geweld te verkiezen  
boven het uitsterven door gebrek?

Zulke waarborgen, die toch onaf-  
wijsbaar noodzakelijk zijn om de  
zekerheid van continuïteit van den  
vrede te bereiken, kunnen nu niet  
en zullen nooit gegeven kunnen wor-  
den. Om de eenvoudige reden, dat  
het dan noodig zou zijn eerst de  
hebzucht, de heerschzucht, de zonde,  
het misbruik der hartstochten, uit  
de wereld te verdrijven. Mocht dus  
al een oogenblikkelijke, algemeene  
instemming met een internationale  
bepaling van geschillen verkregen  
kunnen worden, het bereiken van  
zekerheid der continuïteit van deze  
algemeene instemming, is volslagen  
ondenkbaar.

Zegt men ons dus: een interna-  
tionale bepaling van volksgeschil-  
len en daardoor de algemeene vre-  
de is zeer goed mogelijk: — dan an-  
woorden we: intrinsiek mogelijk: ja;

extrinsiek, praktisch mogelijk: neen.  
En deze laatste mogelijkheid al-  
leen heeft waarde voor de realiteit...

\*\*\*

Menigeen zal het vaststellen van  
de onmogelijkheid der vredesidée in  
haar meest uitgebreiden betekenis  
nutteloos lijken. Wat hindert het dat  
idealistische droomers zich vleien  
met dit in ieder geval schoone den-  
beeld? Waarom die illusie verstoren?

Omdat deze illusie, hoe onschul-  
dig ze ook schijnt, inderdaad zeer  
gevaarlijk is.

De overtuiging, dat de algemeene  
vrede blijvend mogelijk is, werkt  
ontevredenheid en wantrouwen je-  
gens de vorsten en regeerders van  
dezen tijd in de hand, geeft voedsel  
aan de voorstelling, dat zij niet wil-  
len het welzijn hunner volkeren,  
maar alleen bevrediging hunner per-  
soonlijke eer en hebzucht, dat zij  
bereid zijn desnoods het bloed van  
duizenden en duizenden hiervoor te  
storten. Deze overtuiging wekt af-  
keer van alle maatregelen, die nood-  
ig zijn om op den oorlog voorbe-  
reid te wezen, vestigt de meening,  
dat leger en vloot volmaakt over-  
bodig zijn en werkt aldus indirect,  
ter wille van een onbereikbaar  
droombeeld, de verlamming der  
volkskracht en nationale energie in  
de hand.

Ten slotte is het onverstoord laten  
dezer illusie het grootste gevaar voor  
andere, niet onbereikbare, praktische  
vredesdenkbeelden, die de vrucht zijn  
eener eeuwenoude ervaring en diep-  
gaande rechtstudie. Zoo ooit, dan  
kan hier gezegd worden: le mieux  
est l'ennemi du bien.

De overtuiging toch, dat alge-  
meene vrede bereikbaar is, doet ge-  
ringschatten alle pogingen om de  
voortschrijdende bewapening te tem-  
pereren, den langzamen maar zek-  
ren vooruitgang der scheidsrechter-

## Feuilleton.

### Hij en Zij.

Het was zomer. Lichtgroene ber-  
ken stonden aan den rand van het  
bosch, aan den oever van het meer  
boog het riet zich fluisterend voor-  
over en de hemel daarboven was  
helder blauw.

Het paleis van den prins lag als  
het kasteel van Doornroosje aan  
den rand van het bosch. De mu-  
ren van het park waren dichtbezet  
met klim-op, waartusschen zich ran-  
ken van wilde rozen slingerden.  
Waar de knoppen reeds de eerste  
lichtroode bloesems lieten zien, was  
de ingang van het park, en daar  
bevond zich het schildwachthuisje  
waarin de soldaat, die de wacht  
had, geleund stond.

Hij scheen moe te zijn geworden  
van het staan en het kijken. Ook  
bracht wellicht de wind al te bon-  
te en schoone droomen, want de  
jonge man staarde peinzend-glimla-  
chend naar de boschwegen, welke  
zich langs het park slingerden. Fees-  
telijk gekleede menschen liepen daar.  
Hier hand in hand een meisje met  
haar jongen, daar een heele familie.  
Gezang weerklonk, geroep, gelach...  
de heldere lach van de vrijheid en  
blijheid.

De soldaat op wacht, hoorde het  
niet alleen.

Achter de muren van het park,  
daar waar boven het groote wel-  
verzorgde grasveld de witte vlier  
bloede en de gouden regen, stond  
een lichte figuur. Trots en nieuw-  
gierigheid lagen er in haar oogen.  
De blik trachtte door het dichte  
bladerwerk voor de ijzeren poort  
te dringen, vond een smal openinge-  
tje en zag ten slotte hetzelfde als  
de soldaat: feestelijk gekleede men-

schen, die daar buiten in vrijheid  
en blijheid leefden...

Maria Louise had vandaag in het  
park een stuk courant gevonden.  
Zij wist niet of een tuinmansjongen  
het daar verloren had, dan wel of  
de wind het er heen gewaaid had.  
Lang dacht zij hierover trouwens  
ook niet na, toen ze het oprapte.  
Zij las en zag plaatjes op dit blad,  
welke aan de prinses nooit werden  
getoond, verhalen over den heerlij-  
ken zomer, over de wijze, waarop  
de menschen dan hun Zondagen  
buiten doorbrengen.

De geïllustreerde lectuur boeide  
haar. Bij den lunch in de ridder-  
zaal, waar het koel en donker was,  
werd Meiwijn geschonken. Zij moest  
wel te veel ervan gedronken heb-  
ben, want haar bloed stroomde  
als vloeibaar vuur door de aderen  
en toen men haar herinnerde aan  
den afgesproken autotocht met haar  
ouders en broeders, zeide zij, dat  
zij liever met de oude gravin Flox  
en de tweede hofdame in het park  
zou willen wandelen.

Gelukkig had de gravin hoofd-  
pin gekregen van den ongewonen  
Meiwijn. Zij verzocht haar vertrek-  
ken te mogen houden, en liet al-  
leen juffrouw van Gelderen met de  
prinses uitgaan, die steeds zoo ang-  
stig en onderdanig was, dat Maria  
Louise slechts met de oogen be-  
hoefde te wenken om alleen te zijn.

Alleen... terwijl de witte vlier be-  
dwelmend geurde en de menschen  
aan gene zijde van den muur vreug-  
de in het leven schepten. Eens een-  
maal te mogen meedoen, vogelvrij,  
geen prinses te zijn en geen hof-  
lucht in te ademen... dat zou als  
in een sprookje wezen. Maria Loui-  
se zag naar haar kostbaar toilet  
en de schitterende edelgesteenten,  
welke zij droeg. Zij maakte rechts-  
omkeert, wandelde snel naar het  
slot en was blij, dat zij geen der  
kameniers tegenkwam, die anders

altijd op de gangen liepen. Ze was  
weltra alleen in haar kleedkamer,  
zoekt en vond eindelijk wat zij heb-  
ben moest. De witte tennisblouse,  
de blauwe lakense rok en bruine  
laarsjes, dan een eenvoudig En-  
gelsch hoedje... ja, zoo wandelen  
ook wel die anderen aan gindschen  
kant van den muur.

Meisje wezen, geen prinses... meis-  
je, als duizenden, miljoenen an-  
deren!...

Een kwartier daarna liep Maria  
Louise in den voetvrijen rok door  
het open parkdeurtje in het bosch.

Wat was dat heerlijk!

Hier en daar zaten heele families  
onder de boomen. Grappig, zij aten  
uit meegebrachte groote zakken  
eieren en boterhammen, kleine kin-  
deren liepen op hun mollige naak-  
te beentjes op het mostapijt. Maria  
Louise had zich wel willen bukken  
om de kleinen te pakken, hen in  
de lucht te heffen en hen dan in  
het gezicht toe te juichen: kijk mij  
nu eens aan, ik ben even vrij als  
jullie...

Het volgende oogenblik schrok ze.  
Zij zag midden op den weg een  
paartje staan, een jong meisje en  
een jongen, die met elkaar in het  
heldere zonlicht wandelden. Het  
meisje zag er waarlijk bijna precies  
zoo uit als zij, droeg een zelfde wit-  
te blouse en voetvrijen rok.

Maria Louise draaide zich snel  
om. Zij wandelde denzelfden weg,  
dien zij gekomen was. Of was het  
niet dezelfde? Zij stond plotseling  
voor een meer, omzoomd door ber-  
ken. Booten voeren over het water  
en aan een daarvan was muziek  
aan boord... Maria Louise had, als  
een kind, de armen wel willen uit-  
strekken naar dat tooneel van ont-  
wakenden levenslust. Neen, neen, zij  
was geen prinses... een meisje was  
zij... een meisje...

Dat lied, wat was het voor een  
lied, dat over het meer klonk? Zij

had het wel eens eerder gehoord.  
Haar lippen neurieden het mee en  
met haar voeten sloeg ze de maat.

—Bravo, zeide een stem in haar  
nabijheid. Dat is heel goed. Alleen  
het slot deugde niet. Het had zoo  
moeten zijn...

En iemand achter haar floot het  
wijsje, floot, zooals zij nog nimmer in  
haar leven had hooren fluiten.

Zij wendde zich om en keek den  
vreemdeling aan. Hij was jong en  
rijzig, had een bruin gelaat en een  
kort geknipt snorretje. droeg een  
eenvoudig blauw tricot en een wit-  
te pet.

—Loop weg, dacht Marie Louise,  
toen ze hem zag. Maar het is slechts  
een man, geen prins, dacht ze bij  
zichzelf. En je wou immers meisje  
wezen...

Zij liep niet weg en zei:

—Wat fluit u prachtig!

Hij lachte.

—Ik ben kunstfluit in een panop-  
tium geweest!

—Panopticum? Wat is dat? Nooit  
van gehoord.

Hij lachte nog meer, toen hij haar  
aankleek.

—Wees maar niet bang, juffrouw,  
kunstfluit is lang niet zoo erg  
als leeuwentemmer of slangenmens. Blijf  
u maar gerust hier. Kijk, daar  
ginds zijn booten te huur. Zullen  
we een klein tochtje maken? Ten-  
minste, als u kunt sturen...

Zij stemde knikkend toe. Tijdens  
het laatste bezoek bij haar oom,  
den hertog, had zij vaak aan het  
roer gezeten, toen zij met de prin-  
sen op het meer roeide. Maar die  
droomen nog korte broeken en had-  
den matrozen hoeden op en dan  
was er altijd een vervelende huis-  
onderwijzer of een zeurende hofdame  
bij geweest...

Toen zij bij het water kwamen,  
wendde hij zich tot haar. —Val  
niet, zeide hij, daar ligt een anker  
in het zand. En voorzichtig zijn bij

het instappen... hoppla...

Met één sprong stond zij naast  
hem en vol bewondering keek hij  
haar aan.

Zij was gaan zitten en wendde  
het hoofd terzij, zoodat hij haar  
oogen niet kon zien.

Hij roeide goed. De boot gleed  
als een pijl over het stille water.

—Bent u zoo bang voor me?

vroeg hij na een korte pauze.

Waarom?

—Omdat u voortdurend den an-  
deren kant uitkijkt. Wie er zoo uit  
ziet als u, behoeft dat niet te doen.

—Ik ben nooit bang voor men-  
schen, zeide zij. Alleen voor eenzaam-  
heid en dwang, maar hier is vrij-  
heid.

—Zomer is het, zeide hij zachtjes.  
Licht is het leven van den dag.  
Is uw dagelijksch leven moeilijk?

Zij knikte.

—In een zaak?

Zij knikte weer. Het was immers  
hetzelfde wat hij van haar dacht.

—Waar hebt u dan zoo uitste-  
kend sturen geleerd? Het lijkt wel  
een ervaren zeerot.

Zij schrok niet eens van zijn  
driest optreden. Het kwam er im-  
mers vandaag weinig op aan.

—O, zoo 's Zondags met mijn  
broers, die allen lid zijn van de  
roeivereniging. Kijk... daar is reeds  
de oever.

Haar blik dwaalde naar het don-  
kere bosch waar boven torens van  
witten zandsteen met bronzene koe-  
pels uitstaken.

—Ja, zeide hij onverschillig, dat  
is een paleis van een prins of  
zooiets. Zeg, kleintje, ben jij blij,  
dat jij geen prinses bent?

—Ik weet het niet.

—Ik wel — een prinses, die ziet  
er geheel anders uit dan jij, spreekt  
anders, beweegt zich anders en kijkt  
niet naar mannen. Ik ben blij, dat  
jij er geen bent...

Maria Louise stuurde met een



lijke beslissing van internationale geschillen, de codificering van het oorlogsrecht en alle weloverwogen pogingen om den vrede vaster te zetten en den oorlog minder onmenschelijk te maken. En dat, terwijl samenspanning van alle krachten voor dit moeizame werk volstrekt noodzakelijk is.

Hoe schijnbaar onschuldig dan ook, de vredesidée, in haar meest uitgebreide beteekenis, is een groot en onmiskenbaar gevaar; — het bewijs hiervan is te zien in het feit, dat de meest energieke en krachtigste volkeren ook het minst door dit bezwijmelend denkbeeld zijn bevangen.

Tegen deze illusie op te komen is dan ook in dezen tijd wel een ondenkbaar, maar tevens een goed werk.

## Zijne Katholieke Majesteit Alfonsus XIII.

Menigeen zal zich dezer dagen wel eens hebben afgevraagd, hoe het toch mogelijk was, dat de zaken in het Katholieke Spanje zulk een anti-katholieke richting namen.

Men begreep allermint de houding van Zijne Katholieke Majesteit Alfonsus XIII, die toch herhaaldelijk blijkt heeft gegeven zeer goed katholiek te zijn.

De kenners van de Spaansche toestanden zoo schrijft *De Tijd*, werden echter door het verloop der gebeurtenissen in den laatsten tijd volstrekt niet verrast. Reeds drie jaren geleden zagen de Spanjaarden, die de teekenen des tijds verstonden, aankomen, wat zich thans afspeelt. Ten bewijze diene de aansluiting van de Carlisten aan de heerschende dynastie; deze aansluiting vond haar oorzaak in het toenemend gevaar, waarmede het regeerend vorstenhuis vanwege de republikeinen en anarchisten bedreigd wordt. De Carlisten zagen in de regeering van Maura, welke de innerlijke en uiterlijke versterking van Spanje in haar program had geschreven, den besten waarborg voor de handhaving van de christelijke traditie en een vast bolwerk tegen de woelingen van de anarchistisch-revolutionaire elementen, welke den ondergang van het monarchistisch regeeringsstelsel in het schild voeren.

Deze bevestiging van Spanje op christelijken en monarchistischen grondslag ondervond heftige tegenwerking van Fransche invloeden, welke zich op alle gebied met den dag sterker doen gevoelen. Men denke aan de macht van de Parijsche haute finance, welke een overwegende rol speelt bij Spaansche leeningen en den stand van het Spaansche gelwezen. Op litterair en too-

neelgebied geeft Frankrijk steeds meer den toon aan: realisme, materialisme en naturalisme — en vele andere „ismen“ — worden van uit Frankrijk geïmporteerd. De schandaalprocessen, welke in den laatsten tijd in Madrid en andere grootste steden zooveel ergenis verwekten, wortelen niet in Spaansche zeden, maar staan in nauw verband met den verderflijken invloed, welchen Fransche ondernemers uit de beruchte omgeving van den Montmartre te Parijs thans in Madrid en andere Spaansche steden uitoefenen.

Vooral op staatkundig gebied werkt het Fransche voorbeeld aanstekelijk en is de inwerking der Fransche denkbeelden sterk voelbaar. De minister-president Canalejas dacht ongetwijfeld vooral aan Frankrijk, toen hij 28 Juni i.l. verklaarde: „Het besluit tot uitvoering van mijn program is onwankelbaar: ik reken op de instemming van alle liberale leiders! Uit het buitenland ontving ik warme gelukwensen en waardevolle aanmoedigingen.“

Waar Frankrijk voorgaat, volgen de andere vijanden der Kerk. Canalejas — het is een openbaar geheim — mag zich verheugen in den bijval, kan rekenen op den politieken en financieelen steun van het internationale anti-clericalisme; de Italiaansche, Duitsche, Engelsche, Portugeesche en Amerikaansche anti-clericalen ondersteunen, zooveel in hun macht is, de pogingen om dit land te „moderniseeren“ en hebben een begeerig oog op het katholieke Spanje gericht.

Het Koninklijk Hof zelfs ontsnapt niet aan dien invloed. In de laatste aflevering der „Historisch-Politische Blätter“ lezen wij daaromtrent merkwaardige bijzonderheden.

Wanneer Alfons XIII in den laatsten tijd toegankelijk werd voor liberale denkbeelden en zelfs niet geheel afkeerig bleek van antikerkerlijke maatregelen, dan moet dit grootendeels toegeschreven worden aan de booze influisteringen der buitenlandsche diplomatie en van sommige koninklijke vrienden.

Van uit Londen heeft men zich reeds sinds jaren alle moeite gegeven om de belangen van het Protestantisme in Spanje te bevorderen. Wilt de koningin, eene Engelsche prinses, talrijke Engelsche bedienden aan het Hof had aangesteld, verlangde men de inrichting van een protestantsche kapel in het paleis; het Engelsch gezantschap gaf zich alle moeite voor een protestantsche kerk met een hoogen toren te Madrid. Men ging zelfs zóver, dat men het bezoek van den koning van Engeland te Madrid afhankelijk stelde van de vervulling dezer wenschen. Naast deze bemoeiingen om, tegen de letter en den geest der Grondwet in, den protestantschen godsdienst openbare erkenning te verleen, werd de proselietenmakerij

door openlijke propaganda en het verkoopen van protestantsche Bijbels, op groote schaal openlijk gedreven.

Steeds luider klinken in Spanje de stemmen, welke de heerschende dynastie ernstig waarschuwen tegen een verder voortgaan op den weg, welke zij te kwader ure is ingeslagen.

Voortdurend sterker vertoont zich de neiging om koning Alphonsus persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor de anti-kerkelijke staatkunde, welke door zijn Regeering gedreven wordt. Men houdt er zich van verzekerd, dat de koning verkeerde invloeden ondergaat en dan richt men allereerst den blik op de moeder der koningin, de prinses van Battenberg. Men schrijft haar het plan toe zich te Madrid te willen vestigen en men ergert zich er niet weinig over, dat zij zich op zeer in het oog vallende wijze naar de Engelsche kerk laat rijden en zou rondgaan met het denkbeeld om in het Katholieke paleis Anglicaansche godsdienstplechtigheden te doen houden. Naar men beweert, heeft de koningin-moeder, Maria Christina, zich tegen dit voornemen verzet en te kennen gegeven, dat zij, mocht het toch worden doorgezet, zich zal terugtrekken naar Miramar. Sinds het huwelijk van den koning met de prinses van Battenberg is de invloed van de koningin-moeder op haar zoon voortdurend geringer geworden.

Koning Alphonsus heeft, aldus verzekert men, in een persoonlijk schrijven aan den Paus te kennen gegeven, dat hij niet in staat is om de anti-kerkelijke „hervormingen“ tegen te houden. Of dit bericht overeenkomstig de waarheid is, kan niet bewezen worden; het dook op met vele andere geruchten, welke alle hierop neerkomen, dat de koning schuldig staat aan eene verregaande zwakheid tegenover het noodlottig drijven van Canalejas en zijne aanhangers.

De verklaring van die zwakheid meent men te vinden in het feit (?), dat de koning vol schulden zit en door financiers en speculanten grootelijks uitgebuit wordt. Van zijne reis uit het buitenland en van zijn verblijf in San Sebastian, zoo vertelt men, is de koning zwakker teruggekeerd, dan hij vóór dien tijd ooit was. Na zijn laatste bezoek te Londen zou de koning te San Sebastian zich de uitlating hebben laten ontvallen: „Ik ben Katholiek, maar ik wil geen clericaal zijn.“

Dit gerucht heeft in gansch Spanje groot opzien gebaard.

In een artikel, dat in en buiten de pers veel besproken is, waagt S. Torres het den koning openlijk te waarschuwen. Hij herinnert hem aan een tooneelstuk van Calderon: El Principe Constante. Don Ferdinand, broeder van koning Eduard van Portugal, was door Mooren

gevangen genomen. Zij boden hem de vrijheid aan, wanneer hij hun de stad Ceuta overleverde. Don Ferdinand wees het aanbod van de hand, wijl hij geene christelijke stad in de handen der Mooren wilde brengen. — In denzelfden toestand, zoo zegt Torres, bevindt zich thans koning Alphonsus; hij wenscht den vorst denzelfden roomschen ridderszin, als Don Ferdinand eens toonde.

Zoo waren nog vele andere dingen te vermelden, welke tenminste in zóó verre opmerking verdienen, als zij de denkwijze en de gezindheid van het volk doen kennen. Hardnekkig loopt b.v. het gerucht, dat de koning in de schuld steekt bij den vroegere minister van Buitenlandsche Zaken, graaf Romanones, een fel liberaal en een zeer rijk man, die op het oogenblik de booze genius van Alphonsus zou zijn. Meer geloof en aandacht verdient de opmerking van de „Hist.-Pol. Blätter“, dat de internationale Ferrer-agitatie een diepen indruk op den koning gemaakt heeft; sinds dien tijd heeft hij zich werkelijk meer toegankelijk getoond voor de liberale denkbeelden en plannen. Ook lijkt het niet onwaarschijnlijk, wat door velen beweerd wordt, dat de koning sinds zijne Spaansche en buitenlandsche reis onder den invloed is gekomen van booze raadgevers, die hem voor spiegelen, dat een vrijzinnige wedergeboorte van Spanje het beste middel zou zijn, om zijne dynastie te bevestigen.

Eene bittere, ontnuchtering zal vroeg of laat het deel zijn van den onervaren heerscher, wanneer hij zich door deze politiek op het slechtouw laat nemen. Canalejas' staatkunde is eene, tot dusverre zwakke, navolging van de anti-kerkelijke politiek, welke Waldeck-Rousseau, Combes en Briand in Frankrijk voeren. Door de Kerk aan te randen en den godsdienstzin te ondermijnen, werkt hij, in zooverre het in zijn macht is, mede aan de versterking en de zegepraal der revolutionaire en anarchistische elementen, de meest onverzenglijke tegenstanders van de monarchie.

Dat de koning in zijn onvergeeflijke zwakheid een gevaarlijk spel speelt, wordt nog duidelijker, wanneer wij in aanmerking nemen, dat hij, door zijne vrijzinnige concessies, zich de sympathie en den steun vreemdt van de Carlisten, die zich bij de conservatieven aansloten met het doel, om het bedreigde monarchistisch regeeringsstelsel te redden en zich, in bond met de geestverwanten van Maura, krachtig partij te stellen voor de vrijheid der Kerk. Wanneer koning Alphonsus een wilrijk werktuig blijkt in de handen van een Canalejas, kan hij niet langer hoo man zijn en mag hij er op rekenen, dat zij, gelijk vroeger, weer een vijandige houding tegenover zijne dynastie zullen aannemen.

## Een vooroordeel.

Sommige menschen hebben een bijna onoverkomelijk weerzin tegen geitenmelk. Zij kunnen er zich maar niet toe brengen deze melk te drinken, ofschoon koemelk niet altijd te krijgen is, en zij toch bepaald dagelijks een versterkend glas melk hoog noodig hebben.

Een kleine vergelijking tusschen koe- en geitenmelk kan daarom zeer leerzaam zijn.

In koemelk is aanwezig:  $\pm 3,5$  pct eiwit, 3 pct vet en 4,5 pct koolhydraten.

In geitenmelk: 4,5 pct eiwit, 4 pct vet en 4,5 pct koolhydraten.

Geitenmelk is dus voedzamer dan koemelk.

Maar, wat vooral bij kleine kinderen en zieken en zwakken van zeer groot gewicht genoemd moet worden, daarenboven is geitenmelk vrij van tuberculose.

Waar de geleerden het nog niet geheel eens zijn over de vraag of de dierlijke tuberculose menschelek kan worden, met andere woorden of melk direct of indirect besmet met dierlijke tuberculose-bacillen gevaarlijk voor de gezondheid van den mensch kan wezen, mag de zekerheid toch van belang worden geacht dat men voor dergelijke besmetting (menscheleerwijze gesproken) niet bevreesd behoeft te wezen bij het gebruik van geitenmelk. Dat deze dus ook rauw kan genuttigd worden, wat ook voordeel kan zijn.

Geitenmelk is derhalve bij uitstek geschikt voor voeding van kinderen en zwakken.

Eerst waren het vooral Engelsche doktoren, die de geitenmelk sterk aanbevelen als voeding voor zuigelingen, jonge kinderen en zwakken. Maar tegenwoordig wordt haar roem in dit opzicht verkondigd door meerdere specialiteiten van verschillende nationaliteit.

Het zou te ver voeren de getuigenissen van al deze geleerden aan te halen. Ik wil slechts wijzen op de uitspraak van Dr. Pol Dermande, bestuurder van het gezondheidsgeest te Haelert (België). Hij vooral past het gebruik van geitenmelk toe bij het genezen van teringlijders. Zeer sterk sprekende voorbeelden haalt hij, duidelijk omschreven, aan van jonge en volwassen teringlijders (7—12 maanden tot volwassenen), die hij genas. Hij zegt dan ook: „Met de geitenmelk voor kinderen aan te raden, vervul ik om zoo te zeggen een laattijdigen plicht van dankbaarheid,“ en iets verder: „Wie weet of de geit ons niet eerderdaags zal helpen, om de tering te overwinnen.“

Wat nu den smaak van geitenmelk in het algemeen betreft, dat deze onaangenaam is, of liever moet wezen, is beslist onjuist. Ze kan soms zeer onaangenaam smaken,

snellen ruk de boot naar den wal-kant.

Jij had die vreemdeling tegen haar gezegd — het werd dus tijd, dat er een eind aan het tochtje kwam. Zij begon te beven, werd angstig — was zij niet reeds te ver gegaan met haar vrijheidsgril?

—Nu, vroeg hij. Gij hebt er genoeg van? Zijt ge boos op me? Zij schudde het hoofd.

—Dat niet, maar ik moet naar huis. Wat u daar van een prinses heeft gezegd, is echter niet waar. Ik ben wel eens aan het hof geweest...

Een heldere lach weerklonk. —Op een boerenhof zeker.

Zijn spot wond haar op. Zij begon bijna te schreien. Wat was het toch? Zoo zenuwachtig was zij in haar heele leven nog nooit geweest.

—Zooals u wilt. Mijn grootvader was anders tuinman op een kasteel en in de vakantie heb ik wel eens bij hem gelogeed en toen genoeg prinses en prinsessen gezien. Maar dat zijn ook maar gewone menschen.

—Natuurlijk, zeide hij ironisch, van was zeker niet. Anders waren zij immers in een panopticum en niet in een kasteel! Maar kom, beschrijf u ze eens. Hoe ziet bijvoorbeeld een prins er wel uit?

Zij keek hem aan en sloeg de oogen neer voor zijn blik.

—Een prins, dat is heel iets anders dan u, spreekt anders, beweegt zich anders, kleedt zich anders en kijkt ons vrouwen... heel anders... aan. Toen stakte zij. De boot, die zij naar den oever had gestuurd, was tegen de landingsburg gestooten.

—Halt, riep hij, toen zij dadelijk opsprong en wilde wegloopen. Zoo zijn we niet getrouwd. Wacht eerst eens, tot dat ik den man betaald heb. Zoo... en nu gaan we samen. Zij schudde angstig het hoofd.

—Neen toch.

—Ja toch.

Hij liep, alsof dit vanzelf sprak, naast haar.

—Wees toch het verstandige meisje waarvoor ik je houd. De dag is nog zoo lang en de zon staat nog zoo hoog...

Nu weende zij werkelijk.

—Ik mag niet, ik wil niet... men wacht thuis op mij.

Hij luisterde niet naar haar.

Aan den eenzamen boschweg, welke naar het paleis leidde, bloeiden blauwe bloemen. Hij plukte een tuiltje en overhandigde dit Maria Louise.

—Wees nu niet dom, meisje, fluisterde hij.

Meisje!

Zij wist niet, wat er gebeurde, begon plotseling heftig te weenen.

Hij liep een paar passen achteruit.

—Ik heb u niets willen doen, zeide hij lachend en nog nooit een meisje gedwongen lief voor mij te zijn. Als u wilt gaan, als 't u belieft... u is vrij.

Hij boog eventjes en nam zijn pet af.

Maria Louise vond het aange-naam, dat hij haar als een dame behandelde. Zij stak hem verlegen de hand toe en zeide:

—Vergeet mij even snel als u mij hebt leeren kennen. Denk slechts, dat het een stukje zomergeluk was, wat ik zocht en anders niets...

—En anders niet, fluisterde hij haar na. Hij bleef nog even staan, zag hoe ze snel den weg afiep, schudde het hoofd en liep in tegenovergestelde richting weg.

Maria Louise sliep dien nacht niet. Bij het ontwaken had de kamenier een paar verwelkte matblauwe bloemen van het tapijt opgeraapt, die de prinses had laten vallen. Maria Louise had het woest uit haar handen gerukt op een wijze, welke haar ondergeschikten anders niet van haar gewend waren.

De kamenier haalde de schouders op, toen zij zich verwijderde.

Den volgenden dag zou prins Max in het paleis komen, de jonge prins, van wien werd geduisterd,

dat hij zich een bruid ging zoeken. 's Middags was er receptie op het kasteel. Op het kiezel rolden equipages en auto's, de parterre-vertrekken waren in een bloemenzee veranderd.

De met goud doorweven sleep ruischte achter haar aan en de moeder, die rechts van haar schreed, streelde met den waaijer over het matte jonge gelaat.

—Kijk toch niet zoo strak, kind, je weet, prins Max...

—Ik weet het, zeide Maria Louise gehoorzaam, maar huiverend. Zij had maar één gelaat voor oogen. Gebruid en jong, lachend en vrolijk...

En toen begon de ontvangst. Er werd gegroet en gebogen, voorge-steld en gebabbeld.

Op het laatste oogenblik kwam er nog een auto. Men hoorde het getoeter en wist, wie er kwam. Maria Louise wankelde onwillekeurig. Zij wist ook, wat dat te beteekenen had. Zij had prins Max nooit gezien. Hij was pas terug van een wereldreis. Maar zijn bezoek was sinds lang aangekondigd en men had over hem gesproken als over een toekomstig gemaal, had haarechter nimmer gevraagd, of zij het ook goed vond...

Zij luisterde naar de haastige schreden op het parket.

—Zijne Hoogheid, prins Max, Louise, zeide haar vader.

Zij keek op en zou gevallen zijn, als haar vader haar niet had gesteund.

De gasten werden zenuwachtig, de moeder schrok, de hofdames ijlden toe.

—Het is niets, zeide Maria Louise hijgend, de hitte in de zaal, pardoon...

Vóór haar boog diep de jonge, slanke prins met het gebruide gelaat en de goedzittende uniform.

Ben je 't of ben 't niet? vroegen zijn oogen. Heb jij gisteren mis-schien ook voor een kort ogen-blikke mensch willen zijn op dezen

heerlijken Mei-dag, slechts meisje willen wezen, zooals ik jonge man?...

Maria Louise lachte weer. Zij stak hem de hand toe.

En naast elkaar en voor elkaar bestemd, wandelden ze naar de eet-zaal.

's-H. Ct.

### Spreeken of Zwijgen?

—„Mijnheer, namens de redactie der courant moet ik u even lastig vallen. Mag ik zoo vrij zijn?“

—„Wel zeker, ga uw gang.“

—„U weet: er loopt een ernstig gerucht dat...“

—„Ge bedoelt de zaak der...“

—„Juist mijnheer.“

—„O, neem mij dan niet kwalijk. Daarover kan ik geen inlichtingen geven. Openbaarmaking is in dezen niet gewenscht. Verschillende belangen verzetten zich daartegen.“

—„Het spijt mij, mijnheer. Maar ik zou zoo gaarne juiste inlichtingen van u ontvangen, om verkeerde berichten te voorkomen.“

—„Het spijt mij wederkeerig, mijnheer. Maar ik kan en mag ze u niet geven.“

—„Dan zal ik u niet langer ophouden. Dag mijnheer.“

Twee dagen later stond in een ander blad een mededeeling over dezelfde zaak, gebaseerd louter op „men zegt.“

Sommigen prezen de redactie van zoo'n courant; zelfs toen later bleek dat het bericht kant noch wal raakte.

Een tweede geval; een telefonisch gesprek.

—„Niets van aan, mijnheer. Hier is niet gestolen.“

Ook bij de politie was, heette het, daarvan niets bekend.

Toch hield het gerucht aan.

Den volgenden dag beklaagde een lezer zich dat hij van het gebeurde niets uit de courant had vernomen. Het was toch stellig waar en aan zijne nieuwsgierigheid was nu niet voldaan.

Ten slotte bleek, dat men, om het

onderzoek niet te bemoeilijken, de courant met een kluitje in het riet had gezonden.

Zoo zouden wij nog tal van voorbeelden kunnen aanhalen om aan te toonen hoe moeilijk het vaak is voor een courant om inlichtingen te verkrijgen; hoe dikwijls, wanneer zij meent aan een goede bron te zijn, dat niet het geval bleek te wezen, en hoe misverstanden ook vaak aanleiding geven tot minder juiste mededeelingen.

En waar bovendien het publiek eischt spoedig op de hoogte te worden gebracht van betgeen voorviel en de jacht op nieuws in de laatste jaren zeer sterk wordt uitgeoefend, zoodat de waarheid daarouder vaak lijdt, terwijl menigen spoed meer waardeert dan juistheid, daar is 't geen wonder dat men vooral in de laatste oogenblikken vóór het ter perse gaan eener courant, zich meer haasten moet dan gewenscht is.

De noodzakelijkheid dwingt tot een en ander, hoe afkeerig men ook daarvan zijn moge.

Van daar tegenwoordig in de pers zoovele verbeteringen dat men daarvoor wel een afzonderlijke rubriek mag inrichten.

Voorzeker, wij erkennen gaarne de bereidwilligheid van velen om ons in te lichten; wij willen aannemen dat het in sommige gevallen beter is te zwijgen, — en als men ons op goede gronden verzoekt dit te doen, laten wij het niet na — maar daartegenover staat dat in andere gevallen het ons toch beter voorkomt het publiek in te lichten om, noodeloze ongerustheid te voorkomen, onjuiste geruchten, die bedenkelijk kunnen zijn, te bestrijden of de pas af te snijden aan onware mededeelingen.

Wij meenden dit even te moeten opmerken nu daartoe voor ons zeer gegronde aanleiding bestond.

„Middelb. Ct.“



doch dit komt voornamelijk door de vuile behandeling van het dier, of door dat de geit gemolken werd in de nabijheid van een bok, dienu juist niet heel verkwikkend ruikt, zoodat de reuk bij het melken door de melk wordt opgenomen. Het schijnt, dat het voedsel op den smaak nu juist niet zoo'n grooten invloed heeft, als men wel meent. Reuk en smaak van het voeder gaat door de geit heen (om 't zoo maar eens uit te drukken) niet gemakkelijk op de melk over. Geiteumelk is van nature lekker en frisch, heel in de verte iets naar kokosmelk smakend. Als men er aan gewend is, en dit is spoedig het geval, dan verkiest men ze over het algemeen zelfs boven koemelk.

## Nieuwsberichten.

### Curaçao.

#### Het zilveren Priesterfeest

van Pastoor VAN DER VEER werd Dinsdag op luisterrijke wijze te Sta Rosa gevierd. De Pastoor had een tiendaagsche geestelijke afzondering op *Habay* gehouden en werd des morgens door den Hoogerw. Pater Pro-Vicaris Apostolicus naar zijn parochie teruggeleid. Achter deze galakoets reden nog verschillende andere rijtuigen met Paters en belangstellenden. Half weg Santa Rosa, bij *Moron*, werd de stoet opgewacht door eenige afgevaardigden der Parochie. Een der parochianen, *FREDERIC IGNACIO*, bood namens allen bloemen aan en regelde den stoet. Voorop de rijtuigen der belangstellenden, dan de rijtuigen der Paters achter elkander, en daar tusschen en er rond om heen de eerewacht op hun ezels en paarden. In een wolk van stof reed men aldus verder. Maar de hulde was toch goed bedoeld; de hooge hoed van *FREDERIC IGNACIO*, die op zijn hobbelen ezel vlak voor het rijtuig van den Pastoor reed, glom van plezier.

Bij het hek van het ruime, met eereboogen, groen, bloemen en vlaggen versierde kerkplein stond de muziek der weesjongens opgesteld, en werd de Jubilaris verwelkomd door de Weleerw. Paters *BURGERS* en *DE GROEN*, die de feesten uitstekend hadden voorbereid.

Een onafzienbare menschenmassa stond samengedrongen op het kerkplein, maar zeer ordelijk kon de stoet, voorafgegaan door een tiental strooiertjes, langs een vrijgehouden pad zich naar de kerk begeven. De muziek speelde een feestmarsch, maar het volk kon zich niet inhouden en overstemde van tijd tot tijd met zijn gejubel de kracht der koperen instrumenten.

Dat moet voor Pastoor VAN DER VEER een recht blijde intocht geweest zijn.

Zoodra de stoet aan de kerk was gekomen hieven de Paters de Psalm *Laetatus sum* aan en begeleidden den Jubilaris naar het keurig versierde altaar.

Na zich met de H. Gewaden bekleed te hebben keerde de Jubilaris met al de Paters naar het altaar terug.

De Zeereerw. Pater *L. JANSEN* was Presbyter assistens, de Zeereerw. Paters *J. M. VAN WEERLT* en *H. OKHUIJZEN*, respectievelijk Diaken en Subdiaken, terwijl de Zeereerw. Heer *J. MEYKNECHT* en Pastoor *N. DE GROEN* als Cantores fungeerden. Na de H. Mis hield de *HEW. Pater Pro-Vicaris Apostolicus* een zeer boeiende en treffende feestsprek, waarna het *Te Deum* werd aangeheven en de zegen met het Allerheiligste werd gegeven. Toen namen de officianten plaats en werd door het geheele volk een feestlied gezongen. Een luxe-exemplaar, op fijn papier en met zilveren letters gedrukt en door een zeer artistieke rand omgeven, een kunstzetsel van onze drukkerij, werd den Jubilaris als feestgave aangeboden.

Na afloop der kerkelijke plechtigheden werd Pastoor VAN DER VEER, weder door bruidjes voorafgegaan, naar het feestlokaal geleid, waar de Eerw. Paters allereerst gelegenheid hadden hunnen beminden Confrater geluk te wenschen. Daarna werden de deuren wijd opengezet en konden de parochianen komen om hun Pastoor geluk te wenschen. Het scheen, dat geheel Sta. Rosa was samengestroomd; aan het gelukwenschen kwam maar geen einde.

De Parochianen van Sta. Rosa hebben getoond het goed met hunnen Pastoor te meenen. Des ochtends in de vroege mis, en ook daags te voren op het Mariafeest, waren zeer velen tot de H. Tafel genaderd om met den Pastoor God te danken en nieuwe zegen af te smeeken.

De feestmis werd door honderden en honderden bijgewoond, niet alleen de kerk maar ook 't kerkplein was vol volk. Ook heeft het niet aan geschenken ontbroken. Tijdens de receptie werden er twee versierde schapen binnen gebracht, en we hoorden kalkoenen kakelen. Het moet voor den Pastoor een ware voldoening zijn geweest zoo vele betuigingen van vriendschap en dankbaarheid te hebben mogen ontvangen. Zijn oud-parochianen van Sta. Cruz en Sabaneta op Aruba hadden hem nog niet vergeten en zonden Z.Eerw. hun hulde.

Door mildadigheid van eenige vrienden in Nederland werd de Pastoor in staat gesteld aan ieder huisgezin zijn portret (autotypie) als herinnering aan te bieden en de armen zijner parochie eens goed te bedenken. Ook ontving de Jubilaris toezegging, dat de Vereeniging van het H. Sacrament van Rotterdam en van Leeuwarden eenige sieraden en gewaden voor zijn kerk zouden zenden.

#### Koloniale Raad.

Het Afdelingsonderzoek omtrent de Verordening, houdende herziening der bepalingen omtrent de kiesgerechtigheid voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid in de kolonie Curaçao heeft aanleiding gegeven tot de volgende beschouwingen en opmerkingen:

Algemeen was men het met het Bestuur eens, dat het gewenscht is te omschrijven welke belastingen in den zin der verordening personeel zijn.

Enkele leden konden zich wel vereenigen met eene uitbreiding van het kiezerskorps.

Anderen zagen liever dat, aangezien de wenschelijkheid van eene dergelijke uitbreiding nog volstrekt niet is gebleken en het opmaken der kiezerslijsten veel omslag zal veroorzaken, de aanslagen in de grondbelasting, de gebruiksbelasting en de inkomstenbelasting niet te zamen werden genomen, maar elk afzonderlijk voor een bedrag van niet minder dan vijftig gulden.

Dit gaf aanleiding tot de vraag hoe groot het getal kiesgerechtigden is en met hoeveel kiezers door de voorgestelde wijziging het korps vermeerderd zal worden.

Men gaf nog in overweging om de kiesgerechtigheid ook tot naamlooze vennootschappen en zedelijke lichamen uit te breiden.

#### Ratten en Muizen.

Gedurende de laatste 8 dagen werden in het fiscalaat aangebracht en door middel van petroleum verdelgd

292 ratten  
123 muizen.

#### Het Bal

ten Gouvernementshuize werd Woensdagavond druk bezocht en was zeer geanimeerd.

#### De hoedenindustrie.

Met de hoeden gaat het maar slapjes, daarbij is de prijs erg laag.

Vijfen twintig cent voor één hoed is geen prijs, zeide de Heer *SCHOTMAN* laatst op de Vergadering der Cur. Maatij.

Maar nu halen de gewone, grove Curaçaosche stroohoeden nog niet eens de 25 cts. Reeds maanden achtereen is de prijs f 2.50 per dozijn, dat is nauwelijks 20 cts per hoed.

Van harte hopen wij, dat er spoedige enige stijging moge komen, want als het zóó blijft, is er werkelijk al te weinig op de hoeden te verdienen, en van de gewone grove hoeden zal het volk over het algemeen het toch moeten hebben.

#### Uitvoer.

Gedurende het tweede kwartaal van dit jaar werd uitgevoerd:

van	ter waarde van
Curaçao	f 52.955.19
Aruba	f 84.484.70
Bonaire	f 26.774.47
St. Martin	f 19.527.04
St. Eustatius	f 3.687.35
Saba	f 4.286.75

De voornaamste uitvoerartikelen waren: voor Curaçao: Stroohoeden

ter waarde van	f
Geitevellen	3.469.60
Oranjeschillen	1.483.40
Mest	1.260
Zout	1.650

#### voor Aruba:

Aloë	f 32.638.20
Goud	f 24.321.04½
Geitevellen	f 2.224.80

#### voor Bonaire:

Houtskool	f 5.826.50
Geiten	f 4.134.
Zout	f 3.878.80
Aloë	f 3.622.25
Dividivi	f 2.581.32
Geitevellen	f 2.880.80

#### Nieuwe Maatschappij.

De heer *J. R. G. DE VEER* is door den Gouverneur gemachtigd om de hem verleende vergunning tot opsporing van delfstoffen op de gouvernementstgronden van het eiland St. Eustatius, over te dragen aan de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap „Industrie en-Mijnbouw Maatschappij Titan”.

## Buitenland.

### Uit de Republieken.

Venezuela schijnt nogmaars steeds niet tot rust te kunnen komen. 't Lijkt of de menschen er polver in plaats van hersens in d'r kop hebben. Nu vertelt *The New York Herald* weer dat er een complot ontdekt is, dat ten doel had den president der republiek, *Gral Vincente Gomez*, en den Gouverneur van Caracas, op 26 Juli van kant te maken. De arrestatie en de vlucht van vele voornamelijk Venezolanen geven eenige geloofwaardigheid aan dit gerucht. Het liep dan zoo: De president was op reis naar Valencia, keerde plotseling naar Caracas terug en liet generaal *Zailo Vidal*, president van den Staat *Bermudez*, een der oude vijanden van *Castro* en langen tijd in ballingschap te New York, gevangen nemen. Generaal *Tello Mendoza*, die minister van Financiën was in *Castro's* kabinet en later Gouverneur van Caracas, scheen ook voor zijn persoon moeilijkheden te vrezen en stak daarom in een sloep naar *Bonaire* over, kwam naar Curaçao onder een valschen naam en vertrok verder zonder eenige nadere verklaring, naar New York. Ook generaal *Benjamin Ruiz*, de welbekende *Columbiaansche* generaal, die in 1900 *Porto Cabello* belegerde, dat door generaal *Antonio Parades* verdedigd werd, werd uit Venezuela verdreven.

Ook in *Cuba* is het oproer, dat reeds lang er broeide, uitgebroken in de provincie *Santiago*. De wanorde-lijkheden namen een ernstig karakter aan, doch werden spoedig door het krachtig optreden der regering onderdrukt. Door troepen opgejaagd, vluchtten de opstandelingen, aan wier hoofd generaal *Miniet* stond, in de bergen. De vervolging werd echter voortgezet, met het gevolg dat generaal *Miniet* door een afdeling der Landmacht in zijn kamp overvallen en met zijn partijgenooten gevangen genomen werd.

De gevangenen werden naar *La Habana* overgebracht om er wegens opstand veroordeeld te worden.

De brief van Keizer *Wilhelm* aan *Madriz*, den president van *Nicaragua*, heeft heel wat stof opgejaagd. Sommigen zien er een poging in om de betrekkingen tusschen Duitschland en de Centraal-Amerikaansche republieken vaster aan te knoope en te komen tot de vervulling van den lang gekoesterden wensch van een kolonstating op een der *Kaaiman-eilanden*. De Amerikanen zien er natuurlijk een uitdaging in en een miskenning van het recht van interventie, door *Roosevelt* zoo hoog opgehield. Volgens eene officieuze nota echter zou de brief des Keizers niets anders zijn dan een gewoon conventioneel antwoord op de missive des presidenten, waarbij hij zijn ambtsaanvaarding bekend maakt. Volgens een ander bericht, zou de minister van Staat, op last des Keizers aan de pers een nota gezonden hebben, waarin *Sr. Madriz* uitdrukkelijk als president erkend, en waarin gezegd wordt dat Amerika het recht niet heeft om de betrekkingen van Duitschland met de Centraal- en Zuid-Amerikaansche republieken te critizeeren.

De politieke en sociale toestand is alles behalve rooskleurig. Volgens *Mr. Roosevelt* zijn alle termen aanwezige om de tusschenkomst van Amerika te rechtvaardigen, zoodat deze slechts een kwestie van tijd zal zijn. *Madriz* heeft de niet verstrekte stad *Prinzepulca* gebombardeerd, op de kanonneerboot *Venus* beslag gelegd, bovenmatige belastingen opgelegd aan het volk van *Nicaragua*, tot uithongeren toe; de gevangeniszen zitten vol politieke gevangenen, de burgers der Vereenigde Staten en van andere landen zijn door zijn agenten bedreigd, er heeft bloed gestroomd en de stoffelijke belangen zijn benadeeld.

Dit alles zou de interventie der Ver. Staten, of van elke andere mogendheid rechtvaardigen: De kwestie is in studie genomen. Zoo zal er dan eindelijk een einde komen aan de wanorde.

Uit *Colon* wordt gemeld dat de ex-president *Zelaya* te Londen met den Engelschen minister van Buitenlandsche zaken en den Japanschen



de Aceite  
Puro de  
Hígado de  
Bacalao con  
Hipofosfitos  
de cal y de  
Soda y  
Glicerina.

EN USO POR MAS DE 35 AÑOS

NO CONTIENE ALCOHOL,  
CREOSOTA, GUAYACOL NI NINGUNA  
SUBSTANCIA IRRITANTE.  
—NO CAUSA NAUSEAS—NO  
DAÑA EL ESTOMAGO.

Es el alimento más sano, más puro  
y más concentrado que la ciencia  
conoce para nutrir y fortalecer á las  
Criaturas Delicadas, á los Débiles, á  
los Tuberculosos, á los Ancianos, á los  
Convalecientes de largas enfermeda-  
des y, en general, á toda per-  
sona que está escasa de san-  
gre, de carnes y de fuerzas.

LA UNICA EMULSION  
QUE RECETAN TODOS  
LOS MEDICOS DEL  
MUNDO.

SCOTT & BOWNE, Químicos,  
Nueva York



Ninguna de estas  
firmas en esta  
marca.

gezant aan 't onderhandelen is over het graven van een kanaal door *Nicaragua*. Dat kanaal zou uitgaan van *Greytown*, aan den Atlantischen oceaan, eindigen dicht bij *San Juan del Sur*, aan den Stillen oceaan. Engeland en Japan schijnen deze plannen voor ernst te hebben opgenomen. Hoewel President *Madriz* verklaard heeft dat *Zelaya* het gouvernement van *Nicaragua* niet vertegenwoordigt, is het toch zeker dat, in geval van verwezenlijking dezer plannen, ze door het gouvernement zullen goedgekeurd worden. Het Japansch eskader dat bij gelegenheid der centenariefeesten *Mexico* bezoecken zal, zal onder anderen ook de voorbereidingen maken, voor een tractaat, waarin over het openen van een kanaal door *Nicaragua* zal beslist worden.

Ook in *Brazilië* schijnt de Duitche invloed het met den amerikaanschen te kwaad te krijgen.

De nieuw gekozen president van *Brazilië*, maarschalk *Hermes da Fonseca*, is op weg naar *Berlijn*, om daar met de militaire overheid van gedachte te wisselen over de opleiding van officieren in het *Braziliaansche* leger. Het voornemen, om daartoe de hulp van de Duitse regering in te roepen, moet bij de *Braziliaansche* regering reeds lang hebben voorgezet; van de toestemming der Duitse regering zou zij, volgens een bericht uit *Rio de Janeiro*, bereids zeker zijn. Vermoedelijk zal een overeenkomst met *Duitschland*, betreffende deze aangelegenheid, nog voor het optreden der nieuwe *Braziliaansche* regering, in November a.s., tot stand komen. Het Duitse rijk zou dan stafofficieren beschikbaar stellen voor de opleiding van den *Braziliaanschen* staf en subalterne officieren, om als leeraren op te treden aan de drie *Braziliaansche* militaire academies te *Rio de Janeiro*, *Ria Grande del Sur* en *Pernambuco*.

*Argentinië* en *Columbia* verheugen zich beiden in het bezit van een nieuwen president. Don *Roque*

*Sténz Peña*, de nieuwe president van *Argentinië*, is een man, meer dan een zijner voorgangers thuis in de internationale politiek, en op de hoogte van alle vragen die de wereld heden bezig houden.

Een groot deel van zijn leven heeft hij buiten zijn land doorgebracht als vertegenwoordiger op de groote internationale congressen, of als gezant bij de Europeesche hoven. Hij is de vriend van koningen en staatschefs en heeft van nabij het streven van regeringen en volkeren gadeslagen. Met kracht heeft hij geprotesteerd tegen de egoistische *Monroë-leer*, en tegenover de leuze: „Amerika voor de Amerikanen” (lees Noord-Amerikanen) heeft hij gesteld zijn beroemd antwoord: „Amerika voor de wereld..... Amerika voor de menschheid.” Zijn verblijf in het buitenland, zijn omgang met de beroemdste Staatslieden, zijn eigen observatie van het leven en streven der volkeren, heeft hem geschonken die wijde en ruime van blik, die zich te verheffen weet boven het kleinzielig, armzalig gedoe eener plaatselijke politiek. Hij heeft gezien dat de ontvolking, of liever het weinig bevolkt zijn, een der grootste kwalen van zijn land is. „Als een Europeesche schooljongen een definitie zou moeten geven van een woestijn, zou hij gelijk hebben met te zeggen, dat een woestijn een land is met twee inwoners per vierkanten kilometer”. Welnu, zoo zeide hij, dit is de inventaris van ons land.” Daarom doet hij al zijn best om de immigratie te bevorderen. „Als we met zes miljoen inwoners, die nauwelijks een tiende van onzen bodem bewerken, gekomen zijn tot de eerste rangen van productie en we reeds een groot deel der wereld voeden, dan begrijpt men wat we zullen zijn als we geheel ons land, door kanalen en spoorwegen doorkruisd, in cultuur gebracht zullen hebben.”

De hoofdpunten van zijn program zijn daarom vermeerdering der bevolking en talrijke publieke werken om den ruil en het export te vergemakkelijken.



Drukker :  
**B. L. BOGAERS.**